

Nya Österäng 50 år!



De första nybyggarna började bygga hus redan 1965. Det dröjde dock till året därpå innan tomtägareföreningen bildades och byggandet påbörjades på allvar. Vi räknar därför 1966 som det egentliga startåret för Österängs sommarstugeområde som numera heter Nya Österäng officiellt, precis som vårt gamla torp på området har hetat hela tiden.

Vi tycker detta är värt att uppmärksamma och vi kommer därför att under 2016 ge ut en skrift med minnen, anekdoter och händelser från dessa år, värda att uppmärksamma. Om det är möjligt planerar vi även att anordna en 50 års-fest på midsommarängen under sommaren.

Du som har något intressant att berätta

Vi kommer att intervjua några av de som flyttade in under 60-talet till vårt Österäng och som fortfarande bor kvar. Men det finns säkert minnen och händelser som Du kan bidra med, stort som smått. Vi tar tacksamt emot material och väljer sedan ut sådant som vi tycker passar in i skriften. Tänk på att det kan gälla nutid också och inte enbart sådant som skedde för länge sedan.

Hur var det när du flyttade till Österäng, var det annorlunda då? I början hade vi nära till affär, postkontor och telefonhytt för att nämna några exempel.

Bilder

Det vore jätteroligt om vi kunde få in bilder som berättar om området och dess historia. Även om trycket inte kommer att bli lika bra som för boken om Grovstanäs kommer bilder att göra skriften mer spännande.

Hör av dig!

Per mejl till: per.tyreso@telia.com

Per brev till: Solweig Waidelich, Nya Österäng 22, 761 93 Norrtälje

Eller ring oss: Per Ekberg tel 070-786 1488, Solweig Waidelich tel 070-580 9705

Per Ekberg
Nya Österäng 15

Solweig Waidelich
Nya Österäng 22