

Informationsblad nr 3

Juni/Juli 2015

Till samtliga medlemmar inom Nya Österäng

Hej!

Nu har vi redan sommar – om man nu kan prata om sommar (i skrivande stund). Ändå är det skönt att komma ut till landet och naturen.

Midsommarfirandet ordnades i år till största delen av fam. Blom-Hilbig. Ett stort tack till familjen och alla ni andra som hjälpte till att bl.a. klä stången.

"Festkommitten" för midsommarfirandet uppmärksammade att Nya Österäng firar 50 år. Styrelsen uppskattar att medlemmar gärna vill se att man "firar" en sådan tilldragelse som 50 år och kanske gärna komma med förslag och bidrag till anekdoter eller dyl.

Styrelsen vill gärna passa på att informera att vi har bildat en grupp, med Solweig Waidelich i spetsen, som kommer att ordna med ett "50 års"-arrangemang under 2016. Eftersom "firandet" kommer att ske under 2016 och att vi precis har startat med planeringen, så har vi inte gått ut med informationen tidigare.

Att styrelsen valt året 2016 för "50 års-festen" hänger samman med att Tomtägarföreningen bildades 1966. Tomterna började säljas 1965 och sedan pågick en omfattande byggnation under ett par års tid. Vi ansåg det mest lämpligt att utgå ifrån det året Tomtägarföreningen bildades. Vi hoppas att vi med denna information kan räta ut eventuella frågetecken som kan ha uppstått på midsommarfesten. Vad gäller arrangemanget "Nya Österäng 50 år" så återkommer vi med mer information allt eftersom planeringen börjar anta fastare form.

Vill ni bidra med något inlägg i Informationsbladet så är ni välkomna att lämna ert bidrag till Renate (NÖ11).

Vi önskar alla medlemmar

GLAD SOMMAR



Styrelsen

PS

Jag (Renate) har funderat över om det skulle finnas intresse att ordna med någon loppis på ängen – kanske under semestermånaden juli när de flesta är på landet? Man kanske har något brukbart och funktionsdugligt som man inte själv längre har användning för. Det kan röra sig om allt som t.ex. böcker, leksaker, barnkläder, verktyg etc etc. Tanken är att man bestämmer en dag och tid (tex mellan kl. 10.00 och 12.00 eller på e.m.). Sedan träffas man på ängen. Var och en tar med sig en filt eller ett bord där föremålen placeras. Jag kan gärna vara den sammanhållande länken, men då som föreningsmedlem och inte som styrelsemedlem. Är du intresserad, lämna gärna ett meddelande i min brevlåda (NÖ11).